



De olifant
VERVEN — PLEISTERS — INDUSTRIECOATINGS

BAKEN
sterk groenwerk



HEIGHT
SOLUTIONS



VAN HOOFF
VERZEKERINGEN &
PROTECT MANAGEMENT

IT **INTERIEUR**
TOTTÉ

NIEUWSBRIEF The OAR: JULI 2024



www.ikwilroeien.be



[The OAR op Facebook](#)

In deze editie:

- [1 - Nu en komende maand](#)
- [2 - Terugblik](#)
- [3 - De iets verdere toekomst](#)
- [4 - Prikbord](#)
- [5 - Algemene info](#)

Vroegere nieuwsbrieven vind je ook op onze website the-oar.be/nieuwsbrief.htm



Avondtraining in de zon - Emblem - 01/07/2024

1 - Nu en komende maand



The OAR: een club voAR en doAR leden: EEN WARME OPROEP!

Er hebben de laatste tijd heel wat mensen met veel enthousiasme hun eerste slagen in een roeiboot gedaan. Vele van hen hebben hun initiatietraject afgerond en zijn nu volop bezig met het perfectioneren van hun roeitechnieken in c-boot of ploegboot. Om onze nieuwe leden te begeleiden in hun groei, doen we **een oproep aan alle meer ervaren leden** om hun beste riempje voor te zetten en mee in de begeleidingsboot te stappen. Heb je zin om af en toe eens een training te wijden aan de

begeleiding van onze startende roeiers en jouw waardevolle kennis door te geven? Geef het aan in de inschrijffapp bij de dag van de training. Kies daar 'coach beginners'. Veel voldoening is je beloning!

Poets- en klusdag - 17 juli

Voor iedereen die op een laagdrempelige manier graag een steentje wil bijdragen aan het reilen en zeilen van onze club, maar niet altijd goed weet op welke manier dat kan: op 17 juli kan je gezellig komen klussen en poetsen. We starten rond 11 uur, ná de voormiddagsessie en vóór de jeugdtraining. Een emmer, dweil, vod (en eventueel ook een stofzuiger) zijn handig. Jong en (iets) ouder... iedereen is welkom! Teamwo(a)rk makes the dream wo(a)rk. 😊



ZOMERROEIHAPPENING! - 21 juli

Een speelse voormiddag op de roeiplank, gezellig samenzijn met vrienden, lekker eten ...kortom: het recept voor een fijne zomerdag voor **ALLE** leden. Ben je nog niet ingeschreven? Snel doen dan! In de inschrijffapp vind je een tabblad waarop je je naam mag invullen. 25 euro stort je op het rekeningnummer dat erbij vermeld staat. **Een aanrader!**

Binnenkort BOTENVERKOOP!

Om ons botenpark up-to-date te houden, heeft het bestuur een wensenlijstje klaar, met boten die we in de (al dan niet nabije) toekomst graag zouden willen aankopen. We stoten daarmee op een aantal obstakels: het prijskaartje én de beschikbare ruimte in onze botenloods. Samen met onze wensenlijst, is er dus ook een lijst opgemaakt met boten die (bijna) niet meer gebruikt worden. Deze boten willen we binnenkort graag te koop aanbieden. Meer nieuws en informatie hierover volgen nog.

Toerroekamp - 22-26 juli 2024

De prospectie ter plaatse is gedaan. De accommodatie is goedgekeurd en het traject is bekeken. Het wordt een kamp voor avontuurlijke zielen: smalle sluisen van 85 meter lang (wablief!?), lage bruggen van 60 cm hoog (wat!?) en een paar doorsteken over het land omdat het water gewoonweg stopt (euh...). Iedereen nog goesting? Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Gouda en Alphen-aan-de-Rijn: we komen eraan!



Sport-it kamp + trainingsweek voor de jeugd - 19 tot 23 augustus

Van 19 augustus tot 23 augustus wordt er ter voorbereiding van het naseizoen extra getraind door onze jeugdroeiers. Op die dagen wordt er zowel in de voormiddag als in de namiddag geroeid. Tijdens deze week vindt ook het Sport-it-kamp plaats. Dan komen er een aantal jongeren kennismaken met de roeisport. Zij combineren dat met een aantal andere zomerse activiteiten. Summerfun verzekerd!

Rijnland marathon - 31 augustus 2024

Er staat deze zomer nog een marathon op onze wedstrijdkalender. Deze marathon heeft een lengte van 50.5 km en meandert zich door het brede water van de Does en de Oude Rijn, maar ook door smallere watertjes. Eén van de hoogtepunten is de route door Leiden met daarin de mooiste delen van de singels om de oude stad. Ook het water tussen Noordwijk en Katwijk wordt bevaren. Heb je interesse? Je kan die kenbaar maken op het tabblad 'Wat wil ik roeien in 2024' van de inschrijffapp.

2 – Terugblik

Vogalonga, Venetië - 19 mei 2024 (verslag door Peter)



Een deel van het team arriveerde vrijdagavond in Venetië zelf, op een appartement achter het San Marcoplein, en dit na een snelle transfer vanaf de Marco Polo Luchthaven met een watertaxi en bij een mooie zonsondergang op de laguna. Sommigen moesten dan nog arriveren op de camping op het vasteland. Dan kregen we bericht dat de botenwagen niet in Venetië mocht lossen, maar enkel op het vasteland, dus verandering van de planning en boten monteren op een parking op het vasteland.

Zaterdagochtend met Vaporetto & tramtransfer voor de roeiers van het San Marcoplein. Ook werd er beslist om de boten al naar Venetië te roeien op zaterdagmiddag omdat de start op zondagochtend al om 09h00 was. Er werd een plek gevonden in een klein zijkanaaltje om de boten op de kade te leggen, met protest van sommige lokale Venetianen.

Zondagochtend vroeg de boten terug op het water en roeien via Grand Canal naar de start voor het San Marcoplein. Het was een grote drukte op het water, met meer dan 2000 vaartuigen, allemaal aangedreven door mankracht, met als gevolg grote files op 't water. Tegen de middag even pauze genomen op een strandje bij het eiland Burano om te eten en te drinken. Nadien volle bak richting eiland Murano en dan naar Venetië.



Om Venetië binnen te geraken werd er door de lokale politie blok-roeien toegepast, zodat we zeker een half uur lang als sardines samengepropt door een trechter werden geduwd.

Maar dan toch door Grand Canal, op naar de finish. Na de finish moest er nog terug naar het vasteland geroeid worden om de boten te demonteren.

Dit, na natuurlijk met heel de ploeg (3 boten), in Venetië een drink- en snackstop te maken.

DMO, Tilburg - 9 juni 2024

Op één van de mooiste voorjaarsdagen van juni, trokken we met een delegatie enthousiaste roeiers richting Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Niet voor een dagje dieren spotten, maar voor één van de laatste 1000-meter wedstrijden van de lente.

De dag begon voor iedereen al vroeg, want we moesten vóór onze wedstrijden nog even ons zegje gaan doen over de Belgische en Europese politiek. We hoopten dat dat vlot zou verlopen bij iedereen, zodat we allemaal op tijd ter plaatse konden zijn. Daarbij kwam ook nog het 'Best Kept Secret'- festival. Om de gezelligheid te vergroten, vond dat festival plaats op dezelfde dag en op dezelfde locatie. Toch zijn we er zonder noemenswaardige verkeersproblemen geraakt. Een pluim voor de organisatoren van beide evenementen!



De Dutch Masters Open was een gemoedelijke wedstrijd op een gezellige locatie, aan de achterkant van de slaaphuisjes van de Beekse Bergen. We hadden, naast het aanwezige wilde leven (vogels, kikkers,...), dus ook nog wat extra supporters!

Het was een uitstekende manier om onze conditie en vaardigheden te toetsen aan de conditie en vaardigheden van onze noorderburen, als voorbereiding voor de World Rowing Masters Regatta in Brandenburg.

Een aantal mensen mocht een medaille mee naar huis nemen! Proficiat aan Marjan en Ive in dubbel en aan de mixed 4 van Nancy, Ive, Helga en Yves! De anderen gingen met een beetje meer wedstrijdervaring en/of zelfrelativering naar huis!

'Doortocht van Gent' - GRS, Gent - 29 juni 2024 (verslag met dank aan Dorien)

Op 29 juni 2024 hebben we met The Oar deelgenomen aan de toerroeitocht "De Doortocht van Gent". We stonden 's morgens vroeg gereed aan de club, maar toen bleek dat we met slechts negen in plaats van de verwachte tien deelnemers waren. Een foutje in het inschrijfsysteem zo bleek... Gelukkig kon Elize ons last-minute uit de nood te helpen als stuurvrouw. Zo konden we twee boten samenstellen: Elize, Frank, Katy, Dorien en Senne en een boot met Ben, Marleen, Ingrid, Fre en Steven. Verder konden we ook nog op de hulp van Sharan en Sita rekenen om de Free Willy en Quinta ter plaatse te loodsen.



We roeiden langs de prachtige Korenlei en navigeerden ons tussen de toeristenbootjes. Na deze uitdaging kwamen al snel bij de eerste sluis. Het zou niet de laatste zijn, want in totaal moesten we vijf sluizen passeren. Dit zorgde voor wat uitdaging, want we werden als sardientjes in een blik in en terug uit de sluizen geperst. Tussen de middag legden we aan om te lunchen. Er was geen echte kade, dus we moesten ons omhoog hijsen op een steiger die zeker een meter hoger lag dan onze boot. Het was even stuntelen, maar het is ons toch maar gelukt.

Tegen het einde van de tocht hield het water abrupt op en moesten we nog een keer uitstappen en de boot overhevelen. Het was een flinke klus, maar samen hebben we dat uiteraard vlot voor elkaar gekregen. Met het zonnetje erbij was dit een geweldige ervaring. Ik kijk alvast uit naar de volgende toerroeitocht.

De Haegsche Bluf Marathon - 6 juli 2024 (met dank aan Ive voor dit uitgebreide verslag)

Martin, Arie en de Canadese ganzen.



Vrijdagavond, eerder late namiddag, wordt de botenwagen aangehaakt. Woensdagavond, na de training op het water, werd deze reeds geladen. Een rit van een kleine 2u volgens de GPS richting Den Haag, met onderweg een korte tussenstop om Yves op te pikken. Eva hebben we al bij. We, dat zijn Nancy en mezelf. Een witte zakdoek van Liesbeth zwaait ons uit. Hopelijk was het een propere. Vlotte rit, minder goed weer. Nat, maar vooral veel wind. Toch wordt dezelfde avond de boot nog opgerigged. Je bent in Nederland, dus je past jezelf aan, ook aan de terminologie. Vijzen wordt riggeren!

Een nieuwsgierig maar alziend oog komt ons tegemoet. Martin is de naam van de drager van het oog. Geweldige kerel zal blijken: bekommert over onze veiligheid en die van het materiaal. “Kleine club” zeg ik bij vergissing: een 500-tal leden, zo blijkt. Martin is een fijne mens met een groot hart op de juiste plaats.

De boot ligt veilig en vertrekkensklaar. Een pasta maaltijd scheidt ons van een heerlijke nachtrust. Wijn op de avond voor de wedstrijd? Waarschijnlijk niet verstandig en/of aangewezen, wel lekker. De nachtrust wordt onderbroken door hevige regen en stormwind. De onverschrokkenheid maakt plaats voor een beetje bekommernis. Komt dit wel goed morgen? Morgen is al vandaag, zegt de klok: 2u32. Omdraaien en verder slapen, komt goed, altijd.

Iedereen goed geslapen als de wekker opdraagt om op te staan, bokes te smeren en naar het ontbijt te gaan. De bokes zijn voor onderweg. Het ontbijt is uitgebreid en wordt met smaak genuttigd. Warme gastheer en -vrouw. Ons hart vult zich, net als de maag, met nieuwe energie, nieuwe moed. De sfeer zit goed, fijn!

Ezra komt samen met ons aan op RV De Laak. Alles wordt in gereedheid gebracht om aan de marathon te beginnen. 9u10 stuurliedenvergadering, 9u34 start om dan 54km monotoon aan tempo 24 naar de finish te roeien. Martin had iedereen op het hart



gedrukt om voorzichtig te zijn, vooral bij bruggen en smalle passages. Martin gaat gelijk krijgen, zal onderweg blijken. Windkracht 4 à 5 Bft met rukwinden tot 7 Bft. De start is in de regen. Het is niet anders. Off we go.

Na de eerste brug stopt het met regenen, de wind blaast zelfs de wolken open zodat de zon ons komt verwarmen. Ondertussen stuurt Nancy ons met vaste hand over de golven voorbij de eerste hindernissen. De boot loopt goed. De wind maakt het avontuur dat een marathon is, nog mooier. Heroïek hangt in de lucht. De eerste wissel op het water verloopt vlot. Ezra neemt het stuur over. 13 km afgelegd, figuurlijk tanken en verder richting controlepost op km 25...of niet. De wind maakt dat de organisatie beslist heeft om een deel van het traject niet te roeien wegens té gevaarlijk. De route wordt aangepast, wij doen dat ook. Soms zijn we gewoon een speelbal van de wind. Het went, blij dat het niet regent.

Na 26 km neem ik het stuur over van Ezra die op slag komt te zitten. De komende 13 km worden op de routekaart aangeduid als moeilijk o.w.v haakse bochten en smalle stroken. Een uniek maneuver dient zich aan. We roeien met de wind mee over hoge golven een kruising tegemoet. Op de kruising dienen we stuurboord uit een smalle brug onderdoor te roeien. Ondanks het verminderen van vaart en de hulp van bakboordriemen die extra kracht zetten, glijden we voorbij de brug. We gaan gewoon rechtdoor en dwars de waterweg in. Tegenroeien lukt niet meer.

Bol en roer scheren rakelings langs de kanten terwijl we 180° draaien om onze as, blij zijnde om niet om te kantelen en niets te raken. Spanning hangt in de lucht. We roeien tegen de wind in richting de brug, klein beetje voorbij de opening om nu bakboord uit onze route verder te zetten. Door roeikracht en wind lukt het maneuver nu wel. Oef! De boot die we net gepasseerd hadden voor de kruising houdt het voor bekeken. Zij roeien op de kruising bakboord uit. Ze kiezen voor de short cut naar De Laak. Wij knallen verder.

Soms roeien we continue bijsturend naar stuurboord. Dat maakt dat we diagonaal rechtdoor varen. De Canadese ganzen weten letterlijk niet wat ze zien. De mooiste foto van het jaar gemist als deze ganzen niet weggeraken tussen wal en schip. Zij maken een watergordijn in hun poging om hoogte te maken. De mensen op boeg, Yves en Eva krijgen een natuurlijke douche over een afstand van een tiental meters. Prachtig om te zien, de foto staat in het geheugen gegrift.



De laagste brug van het parcours dient zich aan na 40km. De tijd wordt gepauzeerd en wij doen dat ook in de lokale horeca. Even de warmte en het toilet opzoeken. De komende 5km wringt Yves ons door smalle kanaaltjes, onder lage bruggen alvorens de tijd terug gestart wordt. Slippen en riemen intrekken, platliggen, met de handen onderaan de brug de vaart erin houdend, roeien we dit moeilijke maar mooie traject. Begripvol en dankbaar dat de organisatie de tijdregistratie hier pauzeert. Jammer genoeg missen we het controlepunt aan de Kolk na 45km waar de tijd terug gestart wordt. Het is te zeggen, we hebben het niet door. Arie staat niet waar ie zou moeten staan. Dit maakt dat we, in volle wedstrijd zijnde, menen nog tijd te hebben om de RV van Delft te bezoeken om aan hun steiger makkelijk van plaats te kunnen wisselen en nog een laatste sanitaire stop in te lassen alvorens die laatste 10km aan te vatten. Door van de route af te wijken als Eva het roer overneemt, dringt het tot ons door dat we eigenlijk al verder zijn dan gedacht. Nog slechts 6km te gaan ipv 10km. Ai! Jammer maar niets aan te doen.

"Mannekes, zweep erop!" roept meesteres Eva!

Na een kleine 5u sinds de start glijden we over de finish met de wind in de rug. Na het riggeren, het laden van de botenwagen, het douchen en bij het eerste biertje, komt het besef dat we het goed gedaan hebben. Nog steeds roeien er boten binnen. De officiële uitslag wordt onder onze neus geduwd. Duitsland wint, België op 2 zowaar. Dik 40' later...wat als Arie op de juiste plaats had gestaan? Maakt niet uit, het avontuur was er en dat is wat telt. Martin... Martin zoeken voor we huiswaarts vertrekken. "Oh, mijne nieuwe vrienden, zijn jullie al weg? Hebben we geeneens tijd gehad om samen een biertje te drinken! Zo gaat dat op trouwfeesten: net als bij het organiseren van een marathon heb je der zelf niets aan" Martin, love him. Op weg naar huis, een avontuur rijker, een 10/13 als prijs ook. Zondag 8u30 vijzen, want terug in België. Einde verhaal, dank voor het lezen.

3 - De iets verdere toekomst



World Rowing Masters Regatta - 11 tot 15 september

We zijn in volle voorbereiding in aanloop naar deze uitdaging, zodat we er in september klaar voor zijn. Het trainingsschema van Marc hangt aan het bord in de loods. Kijk voor de training even, zodat je gericht kan werken naar de wedstrijden.

VRL -Toertocht van Turnhout naar Dessel - 22 september

Vergeet je niet in te schrijven voor deze mooie tocht. Je kan alvast je interesse tonen in de inschrijffapp onder 'Wat wil ik roeien in 2024'. Zal dit jouw eerste roei-uitje worden? Als je al een beetje kan roeien, is dit een mooie gelegenheid om eens mee op toertocht te gaan. Vraag bij twijfel even raad aan een trainer!

Een roeiweekend in Gent: De Internationale Regatta van KRCG en het Drieluik van Club Gent - 14/15 september

Op 14 en 15 september 2024 zakken opnieuw honderden nationale en internationale ploegen af naar Gent om te strijden in de Internationale Regatta van KRCG.

Tijdens de spannende drieluik grijpen deelnemers van alle leeftijden hun kans om elkaar uit te dagen op afstanden van 2000, 1000 en 250 meter.

Deze activiteiten staan open op onze inschrijffapp. Geef je interesse alvast door op het tabblad 'Wat wil ik roeien in 2024'.

BK lange boten Hazewinkel - 28 en 29 september

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op het einde van september het Belgisch Kampioenschap voor lange boten plaats in Hazewinkel. Een hoogdag voor de Belgische roeisport. Wil je hieraan meedoen? Spreek met een trainer of schrijf je naam alvast in de inschrijffapp!

Oktober (Moord)-regatta, Tilburg - 5 oktober

De regatta die we kennen als Moordregatta, wordt dit jaar herdoopt en gaat vanaf nu door het leven als Oktoberregatta. Wil je toch meer weten over de oorsprong van de naam 'Moordregatta'? Klik dan op deze link: <https://moordregatta.nl/historie/>

Tijdens de wedstrijd roei je 6.5 km vanaf de start bij de sluis in Haghorst tot aan de finish in Hilvarenbeek. Er is ook een junioren categorie (17-18 jarigen) en een categorie voor onervaren ploegen.

Denk je aan deelnemen? You know the drill: inschrijffapp 'Wat wil ik roeien in 2024'!

Horzolregatta (marathon of toertocht), Heerhugowaard - 13 oktober

Liefhebber van de Westfriese wateren? Of nog niet eerder in regio Heerhugowaard geroeid? Voel je je aangetrokken tot een marathon van 51 kilometer of een toertocht van 35 kilometer? Denk dan eens na over deze twee opties. Meer info volgt, maar de eerste namen zijn al ingevuld in de inschrijffapp!

4 - Prikbord en trainingsmomenten

GEVONDEN EN VERLOREN



VERLOREN VOORWERPEN!

Het rek staat er nog steeds. Er staan ook twee dozen bij, met allerlei andere gevonden zaken. Snuit er even en neem mee wat van jou is!

Binnenkort schenken we de verloren items aan een goed doel.

BELANGRIJK: PETER- EN METERSCHAP voor de boten op verplaatsing



We zijn een dynamische club met vele activiteiten op onze jaarkalender: wedstrijden, toertochten, marathons,... en dit op nationale en internationale wateren. We verplaatsen, monteren en demonteren onze boten dus ook regelmatig. De grootste slijtage ontstaat door het transporteren en hanteren van alle onderdelen van onze vloot. Daarom willen we aan onze meest ervaren roeiers vragen om op verplaatsing, of bij aankomst na een activiteit het peter-of meterschap van één van de boten op zich te nemen en toe te zien op het correct hanteren en monteren van die boot. Op die manier hopen we schade en fouten bij de montage te vermijden en onze boten in topconditie te houden. Maak dus in onderling overleg met de trainers/trekkers van de activiteit afspraken per wedstrijd/toertocht/... . Help elkaar bij twijfel.

Oproep voor het vrijwillig 'roei-examen' - 31 augustus

We zijn op zoek naar een manier om roeiers beter te kunnen evalueren, ter verbetering van de trainingsprogramma's en de veiligheid. In de toekomst (lees: in de loop van 2025) willen we 2 momenten organiseren waarbij over een afgesproken periode roeiers worden gevolgd en gecoacht om te kunnen slagen in een 'examen'. Dit komt tegemoet aan de vraag van de trainers om leden het juiste materiaal en de juiste ploegen te kunnen toewijzen. Daarom organiseren we op 31 augustus een vrijwillig 'roei-examen' om de trainers de kans te geven hun ideeën in verband met het examen uit te testen.

Wie wil onze trainers daarbij helpen en geeft zich op als proefpersoon? Hoe meer vrijwilligers, hoe beter we de ideeën, voordelen en obstakels in kaart kunnen brengen! Info bij Yves Royackers.

Welkom!

NIEUWE LEDEN!

Er zijn weer een heleboel mensen die besloten hebben dat roeien een fantastische sport is en dat onze club een fijne plaats is om te vertoeven. We verwelkomen een heel aantal nieuwe leden: Marijke, Nand, Guido, Gijsbert, Hilde en Kristien. We wensen jullie veel roeiplezier toe.

We verwelkomen ook een aantal mensen die gekozen hebben voor ons 5-beurten-vervolgtraject na hun initiatie: Sophie, Els, Kathleen, Nathalie, Kristin en Jessica.

E-mailadressen van het bestuur.

Om ervoor te zorgen dat iedereen het bestuur gemakkelijk en efficiënt kan bereiken, zijn er nieuwe e-mailadressen aangemaakt. Op die manier kunnen jullie de juiste personen rechtstreeks aanspreken met schadegevallen, zorgen, (sportieve) vragen, aanvragen tot het gebruik van de zaal, complimenten,...

Wil je iets zeggen? Stuur ons een mailtje of spreek ons direct aan tijdens de trainingen!



e-mailadres

info@the-oar.be
secretariaat@the-oar.be
voorzitter@the-oar.be
boekhouding@the-oar.be
materiaalmeester@the-oar.be
roeien@the-oar.be
verhuur@the-oar.be
starttorow@the-oar.be

verantwoordelijke

Kristien en Bert
Nancy en Heidi
Bert
Liesbeth en Paul
Stijn en Hans
Ive en Filip
Liesbeth en Greet
Ive en Sharan



Roeikledij beheerd door leden.

Nieuwe roeikledij nodig? Greet is de persoon die je daarvoor kan aanspreken.

Zij beheert de voorraad van onze kledij en kan je vooruit helpen met alle vragen hierover.

Ik wil komen roeien en gebruik ... de inschrijf-app voor en na mijn roeisessie

Het werken met de inschrijffapp wordt geapprecieerd; lekker handig en overzichtelijk.

Schrijf je in via de app met de verschillende tabbladen naast de training voor een wedstrijd / toertocht / clubevent / ... (elk evenement heeft zijn tabblad).

Na elke roeisessie (door de week of training) wordt gevraagd om je boot en geroeide kilometers op te geven.

Dit in de twee extra kolommen achteraan je gekozen roeimoment.

5 – Algemene info

Contacteren van bestuursleden/trainers:

Wens je iemand te spreken van het bestuur, API's (aanspreekpunt persoonlijke integriteit) of de trainers. Dit kan op elke training. Zie onze nieuwe e-mailadressen!

Trainingsmomenten in de inschrijffapp:

Je kan op veel verschillende momenten roeien, zowel in de week als weekend. De enige voorwaarden zijn dat je minimaal twee bent (waarvan minstens één peter / meter) en de inschrijffapp hebt ingevuld.

Alle [reguliere roeimomenten](#) vind je terug op onze website.

Foto's @ Flickr



- Op zoek naar andere foto's van The OAR?

We hebben heel wat albums met onze activiteiten op onze Flickr account gezet, van 2012 tot nu!

- Nieuwsgierig? <https://www.flickr.com/photos/139396896@N06/albums>. Heb jij nog foto's van ons club gebeuren? En in hoge resolutie? Je mag ze via WeTransfer naar oar@live.be sturen.